

Jaargang 10, nr. 8, september 2025

Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » *Startzondag 14 september*
- » *Verbouwing van de kerk in Okkenbroek*
- » *Ongemakkelijke vraag*



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Voorwoord

En dan ligt er weer een nieuw Baoken voor u. De zomer was prachtig, warm en vol van ontmoetingen – en toch is hij nog niet voorbij. We mochten onlangs samen de Boerderijdienst vieren, op dat mooie plekje in Bathmen, bij de Pothaar. Misschien was u er ook bij?

Het was een bijzondere beleving.

Ondertussen staan we alweer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Wat zal dit jaar ons brengen? De eerste stap zetten we met de Startzondag op 14 september in de kerk van Okkenbroek. Een dienst waar u zelf een bijdrage aan kunt leveren door een lied aan te dragen – elders in dit Baoken leest u daar meer over.

Waar ik zelf de laatste tijd veel mee bezig ben, sluit daar mooi bij aan. Stel je eens een dorp voor waar mensen niet wachten tot zorg nodig is, maar nú al naar elkaar omzien. Waar we samen werken aan vitaal en zelfstandig wonen, niet vanuit theorie maar vanuit de kracht van de gemeenschap. Met één aanspreekpunt en met het geloof dat we samen het verschil kunnen maken.

In Bathmen ZorgSaam wil daar handen en voeten aan geven. In november hopen we dit als dorp groots te laten zien – met ontmoetingen, verhalen en initiatieven die duidelijk maken:

we zorgen niet pas voor elkaar als het moet, maar juist nu het nog kan.

Doe je mee?

Veel leesplezier deze maand.

Géke Veldwachter



Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 10, nr. 8, september 2025

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-9	Pastores
10-11	Kerkrentmeesters
12-13	Diaconie/ZWO
14	Van kerk tot Dijk
15	Kloppen, boren, zagen, timmeren en schuren
16	Open kerk
17	Stiltepagina
18	Fotocollage doopdienst
19	Ter inspiratie - recept
20	Cantorij
21	Slotviering
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

De kinderen luisterden aandachtig tijdens de doopdienst van Hidde Veldwachter. (zie ook pagina 18).

Foto's: Wil Mandersloot





'Het is altijd het oude liedje'

Als jongere ergerde ik me eraan, mijn opa die bij alles wat je vertelde – over muziek, wereldnieuws, politiek – als standaardreactie zei: 'Niets nieuws onder de zon'. Of: 'Zo is het altijd al geweest'. Dat gaf behoorlijk ergernis, want ik meende juist dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen waren. In de politiek (de antikernwapenbeweging van de jaren tachtig), in de kerk (jeugddiensten, liturgische vernieuwing), in de muziek (Top 40!). Maar opa getuigde als was het een eigentijdse Prediker van zijn onwrikbare geloof dat alles wat er is er al eerder was en dat wat komt er nu ook al is. 'Niets nieuws onder de zon'.

Nu, ruim veertig jaar later, kan ik mijn opa niet helemaal ongelijk geven. Veel van wat er gebeurt is toch het oude liedje. Op het wereldtoneel zijn het de machtigen die het nog steeds voor het zeggen hebben. Niet de rechtvaardige, de vredelievende of de wijze bepaalt wat er gebeurt, maar de bullebak, degene met de meeste wapens of de sterkste bondgenoten. Of in de landelijke politiek: nog steeds hetzelfde gekissebis en gehakketak. Je zou er doodmoe van worden!

Gelukkig is het in de kerk anders. Althans, als je leest wat (voormalig scriba van de PKN) René de Reuver schrijft bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: 'We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu'. Waarbij je je dan wel kunt afvragen of dat nieuwe van Gods koninkrijk vooral in de samenleving is te vinden of in de kerk. Wat dat laatste betreft: ik heb daar mijn aarzelingen bij. Als het gaat om vernieuwing loopt de kerk meestal niet voorop. We lezen uit een boek van ruim tweeduizend jaar oud, zingen liederen die soms ook al eeuwenoud zijn (kom daar eens om bij de Top 40!) en ook in maatschappelijke veranderingen loopt de kerk vaak achteraan in de stoet. Neem als voorbeeld die enorme moeite die de landelijke kerk heeft met het veroordelen van Israël als het gaat om het immense en onmenselijke leed in Gaza.

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik me soms ook wel prettig voel bij dat trage van de kerk. Als je op zondagmorgen de kerk binnenstapt is het goed om de hectiek en de waan van de dag achter je te laten en in een soort traagheid te stappen, tijd die minder jachtig is, waar we niet vernieuwen om het vernieuwen maar bewaren wat zijn waarde heeft bewezen.

Tegelijkertijd mag dat comfortabele geen excuus zijn om de ogen te sluiten voor de veranderingen in de samenleving en de nood van de wereld. Niet veranderen om het veranderen, maar omdat het Evangelie dat van ons verwacht. Omdat, zoals De Reuver terecht stelt: Het Koninkrijk van God is 'overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt'.



Scherp zien. Onderscheiden waar het op aankomt. Dat geldt voor iedere gelovige, voor de plaatselijke kerk en de landelijke kerk. Een uitdaging, lijkt me. Maar in zekere zin ook het 'oude liedje', want is dat niet de grondlijn in de Bijbel?

Het spreken van de profeten, de woorden van Jezus, de toon van de apostolische brieven? Scherp zien. Onderscheiden. En daarnaar handelen. Als nieuw...

ds. Henk Spit



OVERWEGING



Vakantie tijd rust of onrust?



Augustus was een maand (zoveel mogelijk) zonder vergaderingen en activiteiten. Tijd om even pas op de plaats te maken. Tijd om in een andere omgeving andere mensen te ontmoeten, andere natuur te zien en andere kerken te bezoeken. Jan Harm en ik waren in Engeland. Veel historie en prachtige natuur. Het was fijn. Ik hoop dat u ook kunt terugzien op een fijne zomermaand.

En toch

Ik werd op diverse momenten bepaald bij het feit dat we als christenen meer van ons moeten/mogen laten horen. Zo liepen we zonder plan door een stadje langs een kerk. In het grote raam aan de straatkant stond de tekst: "Make a joyful noise to the Lord" (maak een vrolijk geluid voor de Heer).

Een paar dagen later een appje. Of we als kerk mee wilden ondertekenen onder een advertentie/oproep in de krant Trouw. De situatie in Gaza schreeuwt om actie van landen om het geweld daar te laten stoppen. Dankzij snelle reactie van alle kerkenraadsleden is ook onze gemeente één van de ondertekenaars (Trouw 15/8 pagina 9). Vervolgens liepen we in de kathedraal van Canterbury. Daar stuitte ik op een citaat van Edmund Burke: "Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen". Het stond naast een altijd brandende kaars. Thuis had ik in mijn mailbox een bericht van mijn broer die een mooie liedtekst had opgestuurd. Lied 805 uit Opwekking. "Maak ons hart onrustig God" "Ontsteek in ons Uw woede aan"

En dus

Laten we ons niet lamslaan door alle berichten over onrecht en onvrede.



We kunnen:

- Bidden en zingen
- Meedoen tijdens de vredeswake elke woensdagavond
- Brieven schrijven of kaarten voor mensen die alleen zijn of ziek of gevangen
- Demonstreren in Den Haag of op een station
- Met elkaar in gesprek gaan
- Bewust stemmen of lid worden van een politieke partij
- Een vredesvlag uithangen
- De vrede in onze eigen omgeving bewaren

Doe wat bij je past qua talent of mogelijkheden. Laten we elkaar daarin steunen en wakker houden!

Ik hoop dat ik/wij genoeg rust kunnen bewaren om onze onrust niet te laten ondersneeuwen door dagelijkse beslommeringen. Het slot van het lied is: Laat ons dan in U geloven, laat ons dwaas en koppig zijn, want het is Uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid!



-----> zie ook de tekst van het lied op pagina 9



Vredesweek

Van zaterdag 20 t/m zondag 28 september vindt de Deventer Vredesweek plaats. Bij de opening op het Grote Kerkhof op zaterdagmorgen 20 september tussen 11 en 11.30 uur wordt ook meegewerkt door ABS Jazzdance. Samen met andere dansers geven zij uiting aan het thema van deze Vredesweek: *Vrede in beweging*.

Die beweging wordt ook tijdens de Vredesdienst op 21 september gebracht, dan door Streetdance Okkenbroek.

Kijk voor het verdere programma op de website deventervredesweek.nl. Houd daarbij ook onze eigen kerkelijke website in de gaten. In de avondwake op woensdag 24 september richten we onze aandacht, net als op veel andere plekken in Deventer, op alle slachtoffers die sinds 7 oktober 2023 worden geteld in de verschrikking van Israël-Gaza.



Startzondag 14 september 9.30 uur kerk Okkenbroek

Zondag 14 september vieren we het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Het jaarthema van de landelijke PKN-kerk is:

'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

In de nieuw verbouwde kerk kijken we onze ogen uit en laten we ons in de viering verrassen door gekozen liederen van gemeenteleden.

Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting, koffie/thee met iets lekkers erbij en is er een leuk fotospel en spelen we een quiz.

Tot slot: aan het einde van de ochtend is er nog een heerlijke lunch! Kom ook en verras ons met uw komst!

De voorbereidingsgroep



Ongemakkelijke vraag

Ook kerkelijke gemeenten zijn destijds websites gaan bouwen om digitaal gevonden te kunnen worden. En natuurlijk wilden die hun vaak mooie kerkgebouwen van buiten en van binnen laten zien. Eén vuistregel ging daarbij al snel rond, na een eerste evaluatie van al die prille kerkelijke websites: laat niet alleen maar lege ruimtes zien!

Schilderij interieur Grote Kerk Epe

Ik moest daaraan denken bij een mooi schilderij van Henk Mulder uit de zomer-expositie van zijn fraaie werk in de kerk van Bathmen. Het laat de binnenkant van de Grote Kerk in Epe zien, met het gezicht op het orgel. De gebrandschilderde ramen zijn bepalend voor de lichtval. En ook de vloer en de pilaren vormen de schoonheid van dit gebouw. De stoelen ontbreken, terwijl de doopvont juist wel op een ongebruikelijke plek werd geschilderd.

Er is geen mens te zien op dit schilderij. Toch geldt de vuistregel voor foto's op websites hier wat mij betreft niet. In plaats van léég ademt het schilderij voor mij de verstilling die ik ervaar, wanneer ik zelf regelmatig even alleen in het kerkgebouw ben. Soms is dat al op zondag tussen de middag en voel ik dan de gloed van de kerkdienst die een paar uur daarvoor heeft plaatsgevonden.

Omgekeerd was dat het geval, toen we vorig jaar zomer in Wenen de Stephansdom bezochten. Imposant om te zien van buiten, maar er waren zoveel toeristen binnen dat door al die mensen heen de kerk niet meer te zien was 😊.

Ongemakkelijke vraag

Nee, begrijp me goed, dit artikel wordt geen pleidooi voor een kerkgebouw zonder mensen. Want het schilderij van Henk Mulder deed me daarentegen juist ook denken aan Gamaliël uit het verhaal in

Handelingen 5, dat mij bezighield toen ik het schilderij voor het eerst zag. Gamaliël reageert daarin op de in zijn tijd sterk groeiende Jezusbeweging met een heel nuchtere opmerking. Als die beweging Gods werk is dan is zij niet te stoppen, stelt hij. En is het mensenwerk, dan lost zij vanzelf in het niets op.

Nu bestaat de Jezusbeweging inmiddels al eeuwenlang in allerlei vormen en varianten. En, zeker wereldwijd gezien, zijn er in onze tijd allerlei vitale plekken van die Jezusbeweging te zien. Toch lijkt dat er in onze omgeving anders uit te zien. En plaatst het sluiten van allerlei kerkgebouwen in alleen al Salland voor de ongemakkelijke vraag of het dorpskerkelijke leven hier een aflopende zaak is.

Verbouwing kerk Okkenbroek

Toch ben ik hierover niet pessimistisch gestemd. De kerk is meer en breder dan wat op zon- en feestdagen in de kerkgebouwen gebeurt. Samen met anderen kleur mogen geven aan het leven in onze plattelands-gemeenten blijkt een wezenlijke taak te zijn. Zo is er hard gewerkt aan ZorgSaam, dat in het najaar wordt gepresenteerd. Dit wil behulpzaam zijn om het aloude noaberschap voor oud en jong nieuwe impulsen te geven. En uit ons luisteren naar een aantal gemeenteleden tussen de 25 en de 50 jaar mogen we concluderen dat in nieuwe generaties (natuurlijk) net zo goed, zeg maar, zingevingsvragen spelen als in eerdere.

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83





Ondertussen werd er deze zomer hard gewerkt – applaus voor alle vrijwilligers en het CvK dat hierin aanstuurde 😊 – in ons kerkgebouw in Okkenbroek. Daarbij moet ik denken aan een wijsheid die ik opdeed tijdens mijn werken in Twijzel. Van de al eeuwenoude Petruskerk daar zegt de kerkelijke gemeente: dat gebouw was er eerder dan wij en zal ons ook overleven, laten wij daarom goed zorgen voor dit gebouw en het ondertussen ook goed hebben met elkaar en in onze omgeving. Volgende generaties zouden weleens heel blij kunnen zijn met kerkgebouwen, waarin je binnen meteen merkt dat je niet de eerste bent die verstilling, troost en inspiratie zoekt en het leven wil vieren.

Ichtuskerk

Sinds mijn afscheid van Twijzel september vorig jaar zie ik de Ichtuskerk van onze buurgemeente Colmschate-Schalkaar regelmatig van binnen. Eerst was de afspraak dat ik hier tijdelijk zou werken totdat er een nieuwe collega zijn. In de loop van het voorjaar voelden we echter over en weer dat dit langer in vaste verbintenis kon worden. En begin juli kon dat worden gemarkeerd na een zorgvuldige beroepingsprocedure.

Op 21 september wordt de nieuwe situatie een feit en werk ik vanaf dan voor 0,6 fte in dienst van Colmschate-Schalkhaar en 0,4 fte in dienst van Bathmen-Okkenbroek. Mee kleur geven aan het dorpskerkelijk leven in het buitengebied van Deventer blijft mijn focus ook in het nieuwe seizoen

Doopvont

Tijdens de kerkdienst op 13 juli rond het verhaal uit Handelingen 5 noemde ik ook de vraag die Willem Barnard in zijn beschouwing bij dit verhaal stelde:

Is het op Jezus gebaseerde christendom (goed, het is blijven bestaan, maar ...), is dat nog wat die vissers toen bedoelden?

Wat bedoelden die vissers van toen, die door Jezus geïnspireerd apostelen waren geworden? Kunstschilder Henk Mulder wilde de doopvont per se ook op zijn schilderij van de Grote Kerk in Epe en schilderde die daarom op een plek waar die in werkelijkheid niet staat. Dat wilde hij, verbeeld ik me, natuurlijk om de schoonheid van deze doopvont. Voor mij als kijker is die ook antwoord op de vraag van Willem Barnard. Geïnspireerd door Jezus kom je als mens boven water en wil je dat ook je medemensen boven water komen of het hoofd boven water kunnen houden. Een actueel thema dit najaar, lijkt me.

Ds. Gert Wijnstok



Again, again, again ...

Een van de deelnemers aan de wekelijkse vredeswake op de woensdagavond reikte mij een lied aan van June Tabor getiteld 'No man's land'.

De Australische Schot Eric Bogle schreef het lied begin jaren zeventig nadat hij verschillende oorlogskerkhoven in België en Noord-Frankrijk had bezocht. Duizenden jonge mannen liggen hier begraven. Eindeloze rijen witte kruizen. Prachtig geschoren grasvelden omzoomd door bomen. Een ogenschijnlijk idyllische omgeving.

Op zo'n kerkhof strijkt Bogle neer bij het graf van zomaar een soldaat:

William McBride. Een jongen van negentien jaar die is gesneuveld in Wereldoorlog I. Bogle vraagt zich af wie deze William was, wat er van hem terecht had kunnen komen, wie er vergeefs op hem heeft gewacht, hoe



hij aan zijn einde is gekomen. Ook hoe hij is begraven.

En hij vraagt zich af: 'weet je waarom je stierf'?

In het lange lied komt hij tot de conclusie dat Wereldoorlog I zinloos was, dat er na deze oorlog nog anderen zijn geweest, dat er nog meer zullen komen en dat er nog steeds onnodig jonge mensen sterven: again, again, again...

predikant@kerkathmenokkenbroek.nl



Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

Het lied is kortom een aanklacht tegen deze en alle oorlogen. Een aanklacht tegenover de blinde onverschilligheid van de mens tegenover zijn medemens. En waar dat toe kan leiden. We horen van de immense verschrikkingen in de Russisch-Oekraïense oorlog en Israël-Gaza oorlog. We horen de nieuwsberichten en huiveren. We weten ons er geen raad mee.

In de wake op woensdagavond luisterden we naar het lied van June Tabor met haar verzuchting 'again, again, again'. Haar zachte stem vulde de kerkruimte.

In het koor brandden de kaarsjes. Stil zaten de deelnemers bij elkaar.



Bij het weggaan klonk er nóg een lied:

*Maak ons hart onrustig God
Dat het ontevreden klopt
Als we mooie leugens horen
En gemakkelijke woorden
Maak ons hart onrustig God*

*Stort in ons uw tranen uit
Mensen worden uitgebuit
Weggeschopt en opgesloten
Zegen hen als wij hen troosten
Stort in ons uw tranen uit*

*Steek in ons uw woede aan
Om het onrecht te weerstaan
Geef ons moed om op te treden
Laat ons vechten voor de vrede
Steek in ons uw woede aan*

*Laat ons dwaas en koppig zijn
Laat ons doorgaan tot het eind
Gaat het onze kracht te boven
Laat ons dan in u geloven
Laat ons dwaas en koppig zijn*

*Want het is uw koninkrijk
Tot in eeuwigheid*

Kom ook eens naar de wake voor de vrede op de woensdagavond in de kerk van Bathmen, van 19.00 uur tot 19.30 uur ben je welkom.

Of doe mee aan een activiteit in de Deventer Vredesweek van zaterdag 20 t/m zondag 28 september: Vrede in beweging!

Op de website van de Deventer Vredesweek las ik een treffende uitspraak:

*Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis.
In de straat. In de buurt.
Op de club. In eigen dorp of stad. Ieder kan op zijn
of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door
verbindingen te zoeken.*

Koning Willem Alexander

Ds. Hanneke Diermanse



Inspiratie-avond met Paul Schenderling

Woensdag 17 september 2025

Aanvang: 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Ichtuskerk, Holterweg 106, Colmschate

De Groene Kerken uit Bathmen/Okkenbroek; Colmschate/Schalkhaar; Deventer en Diepenveen organiseren een inspiratie-avond met Paul Schenderling.* Paul behoort tot de meest gezaghebbende economische adviseurs van Nederland en werd bekend met onder andere de bestseller "Er is leven na de groei" en het programma "De Verwondering". Ook is hij deze zomer columnist in het dagblad Trouw.

Hij geeft adviezen waarmee je goede moed en hoop kunt houden, ook bij tegenwind.

Hij is mede oprichter van Just Enough en Postgroei Nederland, een groeiende beweging met als missie: een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van mens en aarde leeft.

De avond draait om het thema "Leven van genoeg". Wat houdt dit in, wat is de Bijbelse basis en wat betekent het voor jou persoonlijk en voor kerk en samenleving?

Na Paul's lezing is er genoeg tijd voor vragen en interactie. Daarna gaan we aan de hand van verwerkingsvragen met elkaar in gesprek en praktisch aan de slag.

Aanmelden is niet verplicht, maar zou wel fijn zijn.

Dat kan via e-mail: groenekerkendeventer@gmail.com

Tip: "De Verwondering" van 09-04-2023 is via NL-ziet of NPO-start terug te zien.

Groene Kerk is een beweging die ontstaan is binnen kerken voor bewustwording over verduurzaming en respectvol omgaan met de schepping. In de kerken zelf wordt daar steeds aandacht aan besteed binnen de organisatie, ook in Bathmen-Okkenbroek. Maar doel is ook om bewustwording te stimuleren bij de kerkleden zelf. De inspiratieavond in Colmschate hoopt daaraan bij te dragen.

Solidariteitskas, tweede oproep

Medio juli ontvingen alle belijdende leden, schenkers uitgezonderd, een brief met verzoek de bijdrage te betalen voor solidariteitskas 2025. Er zijn al veel bijdragen binnen maar nog niet van iedereen. Wilt u dit nog even aandacht geven?

Alle kerken uit het hele land dragen bij en doen daarbij een beroep op hun belijdende leden om de bijdrage te ondersteunen. Zo ook wij, we vragen u om een bedrag van €15.- per lidmaat. Overstijgt de opbrengst het vastgestelde bedrag dan is dat bestemd voor onze eigen gemeente.

Heeft u de brief niet meer? Geen nood.

U kunt uw bijdrage overmaken op op IBAN: NL 32 RABO 0373 7265 11, t.n.v. CvK PG Bathmen-Okkenbroek, onder vermelding van Solidariteitskas 2025

lezing en gesprek

Inspiratie-avond met Paul Schenderling

Leven van Genoeg

wat houdt dit in?
wat betekent het voor jou persoonlijk
en voor kerk en samenleving?




Paul Schenderling
zie www.postgroei.nl

17 september 2025, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Ichtuskerk - Holterweg 106 Colmschate

Aanmelden? Graag, maar hoeft niet.
mail naar: groenekerkendeventer@gmail.com

Een initiatief van de samenwerkende Groene Kerken Deventer
Presbyterie Colmschate/Schalkhaar
Presbyterie Groenelo
Presbyterie Groenelo
Presbyterie Groenelo
Presbyterie Groenelo




Verbouwing kerk Okkenbroek nadert voltooiing

Op 8 juli vond de start plaats van de verbouwing van de kerk in Okkenbroek. HardijkBouw uit Bathmen verzorgde het verwijderen van de kerkbanken, het wijzigen van de toegang tot de keuken en het vernieuwen van de toiletten. Installatiebedrijf Pijnappel uit Heeten nam de aanpassing van het elektra en de waterleidingen voor z'n rekening evenals het plaatsen van de nieuwe toiletten.

Vervolgens was het de beurt aan de vrijwilligers. Er moest flink worden geschuurd, gepoetst en gereinigd. Alle donkere hardhouten kozijnen en deuren werden omgetoverd in verschillende varianten wit. Ook de houten vloer in de kerk werd geschuurd en opnieuw gelakt waarbij kleurverschillen zo goed mogelijk werden weggewerkt.

Muren en wanden moesten worden opgeknapt en kregen deels een nieuwe look voorzien van glasvezel. De vloeren in keuken, hal en toiletten kregen een pvc-vloer. In de consistorie werd het tapijt vervangen.

Grote klus was ook het monteren en plaatsen van de nieuwe Ikea-keuken. De grote vrije ruimte in de kerk kwam daarbij goed van pas; hier werden alle elementen in elkaar gezet op volgorde gerangschikt.

Toen dit allemaal klaar was kon de schoonmaakploeg aan de slag. Er was overal stof neerge-daald bij de werkzaamheden en dan merk je dat de kerk toch wel groot is (en hoog!). De cateringploeg ging ondertussen bezig met de inrichting van de nieuwe keuken. Tenslotte werden de stoelen geplaatst ter vervanging van de voorste banken.

Hoe het geworden is?

Kom 14 september kijken bij de Startzondag in Okkenbroek!!



Beschikbaarheid oude banken

Op verzoek van de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in de volksmond Monumentenzorg) houden we de verwijderde kerkbanken beschikbaar voor eventueel hergebruik. Belangstellenden kunnen ze echter wel overnemen voor eigen gebruik. Maar ze mogen dus niet in mootjes worden gezaagd. Buiten plaatsen in weer en wind is ook niet de bedoeling. Belangstellenden kunnen zich richten tot kerkrentmeester André Olden (06-116 087 14)



Het ZWO project:

The Rob Foundation

Nadat Tamar Goosens bij ons in de kerk een presentatie over haar werk in Oeganda heeft gehouden is een vraag die mij bezighoudt hoe gaat het nu in Oeganda. Via internet kun je best wel wat vinden, maar dat is ook wel een zoektocht. Allereerst wat globale informatie over Oeganda, het land ligt op de evenaar en is 6 keer groter dan Nederland en heeft nu ca. 50 miljoen inwoners. Het aantal mensen dat onder het bestaansminimum leeft is ongeveer 30 % van de bevolking, voor met name deze groep zet The Rob Foundation zich in.

Zoals door Tamar in de dienst is aangegeven zorgt armoede voor slechtere voeding en daarmee voor meer gezondheidsproblemen bij met name baby's en jonge kinderen. Wat wel hoopvol is dat sterfte van baby's en jonge kinderen in Oeganda de laatste 5 jaar is gedaald van ruim 5 % naar ongeveer 3,5 %. Dus dat gaat de goede kant op, maar elk overleden kind is een tragedie op zich. In de regio waar de kliniek staat waar ze werkt, woont ongeveer een half miljoen mensen met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar (80 % is jonger dan 30). Dat zijn veel jonge mensen om zorg voor te dragen. Getallen zijn kil en zakelijk, maar om inspiratie te op te doen uit de motivatie van Tamar Goosens is het goed om haar verhaal nog eens terug te luisteren via kerkdienst gemist. Hopelijk leidt dat tot een (extra) gift voor ons project. Alvast dank hiervoor.

Namens de ZWO: Jan Harm Borger

P.S. een gift overmaken per bank kan natuurlijk ook. Graag zelfs.

*Stichting Rob Foundation
NL 48 RABO 0155 6612 99*



WIL JIJ ONS HELPEN?

Scan de code en doneer! Elke bijdrage betekent veel voor een kind in Oeganda. Dank je wel!



CONTACT



+256-785-007-501



info@therobfoundation.nl



www.therobfoundation.nl



@therobfoundation



Na de zomervakantie evalueren wij als diaconie hoe de weeksluitingen op de donderdagavonden verlopen. De nieuwe locatie in het Plein binnen het Dijkhuis is nu een aantal maanden in gebruik. En alle onderwerpen van het orgel neerzetten tot de koekjes bij de koffie lopen we langs.

Eén aspect is ons als diaconie al helder: het zou erg prettig zijn als er meer vrijwilligers bij de bijeenkomsten konden worden ingeroosterd.

Nu worden de bijeenkomsten ondersteund door een kleine groep vrijwilligers en het zou fijn zijn, als de data over meer mensen verdeeld konden worden.

Dus mocht u op de donderdagavond als vrijwilliger bij de weeksluiting kunnen helpen, meldt u aan. Het is inspirerend en verrijkend en leuk om te doen.



Aan de kerkenraad is onlangs verteld, dat er een samenwerking is gestart van de Diaconie met de taakgroep Pastoraat. Niet alleen hebben wij gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken tijdens de inzamelingsactie voor de Voedselbank, ook is er een nieuwe afspraak gekomen om samen de maandelijkse vergaderingen te starten, waarna beide groepen hun eigen punten in een andere ruimte verder bespreken. Door op deze manier te starten kan er nog sneller worden overlegd en met elkaar worden meegedacht.

De eerste ervaringen zijn positief. Als u hier meer informatie over wilt, spreek gerust de diakenen of de leden van de taakgroep Pastoraat aan.

Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur
in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **19 september**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.





VAN KERK TOT DIJK



Kerkgang in Okkenbroek (2)

Banken en stoelen

In het vorige nummer konden we lezen dat ruim zestig jaar geleden op een willekeurige zondag 92 mensen de eredienst bezochten. Een aantal waarover we begin *deze* eeuw alleen nog maar konden dromen. Zonder u al te veel te vermoeien met cijfers kijken we – ter illustratie – een ogenblik naar het jaar 2012. Dat jaar kende weliswaar een paar uitschieters van meer dan honderd kerkgangers in een dienst, er waren ook diensten bij die door nog geen twintig mensen werden bezocht. Als er dan ook nog toevallig een lied op de liturgie staat met een lastige melodie ga je niet overdreven vrolijk huiswaarts.

Wanneer je met zekere regelmaat ter kerke gaat kom je vroeg of laat wel een keer tot de ontdekking dat mensen een voorkeur voor een bepaalde plek in de kerkzaal hebben. De redenen kunnen divers zijn: graag zo dicht mogelijk bij het liturgisch centrum of bij een luidspreker, of zo ver mogelijk van een radiator. Om maar wat te noemen. Deze schrijver zag graag alle andere kerkgangers vóór zich; de achterste bank was daarom voor mij een logische keuze. Toen ik midden juli deze woorden schreef waren volgens plan de voorste drie rijen banken uit de kerk verwijderd; met de bedoeling plaats te maken voor stoelen. Ik vroeg me af wat de kerkgangers na de verbouwing zouden gaan doen: vasthouden aan hun favoriete plekje of toch maar kiezen voor de ongetwijfeld comfortabeler stoelen. In de resterende maanden van het jaar kan het antwoord ongetwijfeld worden gegeven.

De laatste woorden van deze aflevering zijn wellicht onbewust ingegeven door de titel van ons activiteitenprogramma: Brandstof. In ons kerkelijk archief is tientallen jaren bewaard gebleven een nota van het bedrijf Koning (Colmschaterstraatweg/Kanaaldijk Oost). Op de nota werd een vracht turf berekend aan de Hervormde Gemeente Okkenbroek. Turf die zonder twijfel werd aangevoerd met een schip via het Overijssels Kanaal. Het zou zo maar kunnen dat de turf met paard en wagen naar de eindbestemming werd gebracht: de Okkenbroekse bult. Dat het kanaal in 1988 werd gesloten voor vrachtschepen kon de Okkenbroekse kerkgangers niet deren. Even daarvóór hadden ze afscheid genomen van de laatste turfgestookte kachel. (Historisch gezien klopt deze laatste zin natuurlijk van geen kant, maar ik kon geen mooiere slotzin bedenken.)

Henk Kerkdijk



Hoor, wat klopt daar kinderen

Wonen naast – of in ons geval zelfs bijna in – een kerk heeft zo zijn voors en tegens. Meestal geeft het een gevoel van rust en heeft het haast iets heiligs: zo'n huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan en waar nog steeds de geur van gebeden hangt. U kent dat wel.

Maar soms is er ook een heel ander soort beleving en ervaar je in en rondom de (voormalige) “dienstwoning” toch ook een soort van beperking van je privacy. Dat laatste was vooral de afgelopen periode het geval tijdens de verbouwing van de kerk van Okkenbroek. Het kloppen, boren, zagen, timmeren en schuren hield maar niet op: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Vanuit ons burenperspectief vielen ons een paar dingen op.

Allereerst de wederom hartverwarmende inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers zowel uit kerk als ook uit het dorp. Dan zie en proef je direct de grote kracht van verbondenheid.

Noaberschap is in onze dorpen nog altijd “alive and kicking”, springlevend en altijd weer inspirerend! Zonder wie dan ook tekort te doen, willen wij hier dan toch een paar toppers er even uit lichten en in de spotlights zetten. Gewoon omdat ze dat ten volle hebben verdiend én omdat ze er zelf nooit om zullen vragen! Freek Beltman, Wim Scholthof, Annie Welgraven en Marian Jansen. Zo maar wat namen, naast al die anderen die ook om de haverklap langs kwamen om te helpen. Hoe mooi wil je het hebben. Wat ons vervolgens opviel en waar we ook heel blij van werden, is de innige en steeds verder groeiende samenwerking tussen Bathmen en Okkenbroek. Van bloedgroepen of wat voor soort tweedeling was in het geheel geen sprake. Heel veel Battummers hebben zich in de afgelopen periode in Okkenbroek uit de naad gewerkt alsof het hun eigen kerkgebouw was. Hoe mooi is dat. De beste vorm van samenwerken is om gewoon lekker samen te werken! Maar er was ook nog heel iets anders. Iets dat eigenlijk geheim had moeten blijven. Maar ja, de levensduur van een geheim is tegenwoordig niet meer zo lang. En dat bleek ook hier het geval. Na jaren van grondige voorbereiding, diverse commissies en heel veel vergaderingen was zogenoemd alles in kannen en kruiken. De kerk van Okkenbroek zou worden verbouwd zodat de kerk beter geschikt zou zijn om de maandelijkse viering(en) en het bijbehorende koffiedrinken goed en eigentijds te kunnen faciliteren. En dat allemaal voor een zo laag mogelijk kostenplaatje. Want niet alleen Zeeuwen bent zuunig, hier in Salland kunnen ze er ook wat van! Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Zo is het ons verteld en zo moesten we het allemaal geloven.

In werkelijkheid is er echter sprake van een heel ander verhaal. Het gaat helemaal niet om de kerk van Okkenbroek als nevenvestiging van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek.

In het grootste geheim blijkt namelijk dat de kerk van Okkenbroek voor langere tijd is verhuurd aan een geheim genootschap. Een genootschap dat zich tot doel heeft gesteld om de sinds vorig jaar opgeheven Battumse Revue nieuw leven in te blazen. Een geheim genootschap dat daarvoor op zoek was naar een geheime oefenlocatie. Een oefenlocatie, die ze uiteindelijk vonden in de kerk van Okkenbroek.

Vlakbij Bathmen, maar toch ver genoeg weg om in het geniep de wederopstanding van de Battumse Revue in alle rust te kunnen voorbereiden.

Het overtuigende bewijs van dit – op het eerste oog wellicht te bizar klinkende – verhaal levert de navolgende foto, waarop ook te zien is hoe één van de prominente gangmakers van het eerder genoemde geheime genootschap zich overduidelijk betrappt voelt en een “not amused” indruk maakt.



Wij hebben even getwijfeld of we het echte verhaal wereldkundig zouden maken of niet, maar ja, eerlijk duurt het langst en onze ook journalistieke plicht en drang tot waarheidsvinding gaven uiteindelijk de doorslag. Waarvan akte.

Theo en Hanneke Overduin





Open Monumentendag

Bathmen. Op zaterdag 13 en op zondag 14 september a.s. is het Open Monumentendag. Tijdens dit weekend openen tientallen monumenten hun deuren voor het publiek. Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers, één van de grootste culturele evenementen in Nederland. Dit evenement is hét juiste instrument om de bevolking in contact te brengen met ons monumentale erfgoed.

De Dorpskerk in Bathmen zet met Open Monumentendag graag haar deuren wijd open. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar **"Architectonisch Erfgoed"**.

De Dorpskerk van Bathmen is van oorsprong een Onze Lieve Vrouwe kerk.

Algemeen wordt aangenomen dat het koor en de toren in hun huidige vorm in de 15e eeuw zijn gebouwd. In de loop van de eeuwen hebben aan het gebouw allerlei wijzigingen plaatsgevonden, waardoor er historisch veel verloren is gegaan.

Architectonisch zijn er tegenwoordig drie verschillende stijlen te onderscheiden: de late Gotiek van het koor en de toren; de Waterstaatsstijl van het schip en tenslotte de hedendaagse vormgeving van de bijruimtes langs de toren. Ondanks alle verbouwingen is de Bathmense kerk een mooie kerk gebleven. Het geheel komt misschien aan de buitenkant wel wat fors over, maar echter wel statig en imponerend.



Deze monumentale kerk met haar hedendaagse interieur is zeker de moeite van het bezichtigen waard. Tijdens Open Monumentendag is de kerk geopend op zaterdag 13 september van 10.30 – 17.00 uur en op zondag 14 september van 13.30 – 16.00 uur.

Tijdens deze openingstijden zijn er gidsen in de kerk aanwezig. Zij ontvangen u maar wat graag!





*E*n Hij zei tegen hen:
*'Trek heel de wereld rond en
verkondig het goede nieuws
aan alle schepselen.'*

Marcus 16,15



Naam: Hidde Haerem Veldwachter
 Geboortedatum: 12-08-2024
 Dooptielid en doopplaats: Bathen
 Naam vader: Diek Hendrik Veldwachter
 Naam moeder: Yvonne Joanne Veldwachter - Schultenaker

In de schikking van vandaag staat de dopeling centraal, de witte bloem.
 De 2 zinnia's zijn symbool voor de doopouders.
 De blauwe doek verbeeldt het water waarmee hij gedoopt wordt.
 En de klimop is een teken van Gods trouw.
 De andere bloemen staan symbool voor de gemeenteleden die Hidde opnemen in hun midden.



KLEURRIJKE OVENSCHOTEL

KLEURRIJKE OVENSCHOTEL

Voor 4 personen

Ingrediënten:

- 2 venkelknollen in parten gesneden
- 4 kleine rode uien in stukjes
- 1 rode, 1 gele en 1 groene paprika's in reepjes
- 8 ontvelde kleine tomaten
- 1 courgette in reepjes
- 6 el olijfolie
- 4 el balsamicoazijn
- 1 tl tabasco
- zout en peper
- 1 blikje kikkererwten (ca. 200 g)
- couscous (ca. 200-400 g)
- 2 gesnipperde sjalotjes
- 2 el boter of margarine

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de venkelreepjes ca. 10 minuten in ruim water en laat uitlekken. Schep alle groenten behalve de kikkererwten in een lage ovenschotel om met olie, azijn, tabasco en bak deze in de oven. Voeg na ca. 30 minuten de kikkererwten toe en bak 15 minuten mee. Kook de couscous kort volgens de bereidingswijze. Laat 10 minuten staan en maak de korrels los. Fruit de sjalotjes glazig in de boter en roer de couscous daardoor.



In veel kerken wordt na de vakantieperiode een startzondag georganiseerd. Een gemeenschappelijk begin met allerlei vrijwilligers die op een of andere wijze betrokken zijn bij het werk in en buiten de kerk, variërend van schoonmaken tot tuinonderhoud. Zij vormen een kleurrijke groep talenten.

In september worden met name kleurrijke vruchtgewassen volop geoogst zoals tomaten, courgettes en paprika's. Daarom een recept met deze vruchtgewassen in verschillende kleuren als beeld van een gemeenschap die op vele manieren, elk met eigen talenten vrucht draagt vanuit geloof.

Vrijwilligers die vanuit hun visie en inspiratie over eigen grenzen heen kijken en op hun eigen wijze dienstbaar zijn op aarde, het gemeenschappelijke huis voor alle schepselen tot lof van de Eeuwige.

Op deze wijze staan zij ook stil bij de scheppingsperiode van 1 september tot 4 oktober: een periode waarin niet alleen zorg voor mensen binnen of buiten de kerk, maar ook aandacht voor de kwetsbare aarde gevraagd wordt. ■

Bron: naar een recept van Janny de Moor in: *Simpel koken, eenvoudige menu's voor elk seizoen*, Aerial Mediagroep, 2017



Cantorij



Twee cantorijen zijn samengegaan

Sinds januari 2025 zijn de cantorijen van de Ichtuskerk (PGCS) en de Dorpskerk (Prot. Gemeente Bathmen-Okkenbroek) één cantorij. Colmschate zat zonder dirigent, Bathmen kon wel wat leden gebruiken. De cantorij bestaat uit ruim 25 enthousiaste leden, verdeeld over de vier stemgroepen sopraan, alt, tenor en bas. En daar raak je meteen aan de kern: zingend geloven is een gedeelde, vreugdevolle waarde, waarbij de meerstemmigheid veel voldoening geeft. De cantorij is er ter ondersteuning en uitbreiding van de gemeentezang en geeft de liturgie een extra dimensie. Zo komt de veelzijdigheid van ons omvangrijke Liedboek aan bod, of liederen uit Taizé of van Huub Oosterhuis. Ook liederen uit de rijke Engelse en Duitse kerkmuziek staan soms op het programma.

Onze cantor-organist

Ingeborg van Dokkum is onze dirigent; zij is tevens de vaste organist van de Dorpskerk. Met een gedegen warming-up, stemvormings-oefeningen, moeilijke stukjes accentueren, wijzen op tekstbeleving en meer, wordt voor elke dienst, waaraan de cantorij meewerkt, de bijdrage eigen gemaakt. Thuis oefenen, met of zonder hulp van de app waarin je de eigen stemgroep naar voren kunt laten komen, helpt enorm om de melodieën aan te leren. Ook de liedteksten thuis goed doornemen geeft het zingen meer kwaliteit.

Hoe vaak en waar we repeteren

In principe elke donderdagavond van 19.00–20.15 uur. Er is een schema van de wisselende repetitieplekken: de Ichtuskerk óf de Dorpskerk, afhankelijk van de eerstvolgende kerkdienst waaraan we meewerken.

Als je mee wilt zingen

De cantorij bestaat uit enkele geschoolde stemmen maar de meeste leden zijn goedwillende enthousiastelingen. Muzieknoten kunnen lezen is geen must, maar maakt een en ander wel wat gemakkelijker. Lid zijn is geen vrijblijvendheid; van iedereen wordt verwacht dat hij of zij de repetitieavonden voorrang geeft in de agenda. Neem gerust contact op met een van ons en doe een aantal donderdagavonden mee.

Hoe verder na de proefperiode

Tot de zomer van 2025 was voor ons een proefperiode, maar de samenwerking bevalt prima en we gaan gewoon verder als één cantorij. Leden maken onderling afspraken om samen te fietsen of te carpoolen tussen Colmschate en Bathmen. De lofzang blijft gaande!



SLOTVIERING H. NICOLAASKERK LETTELE

- gluren bij de buren



Zondag 24 augustus was het een drukte van belang in Lettele bij de H. Nicolaaskerk. Ja, er was een koor "Voce Magna en Cantores" en Monseigneur Ronald Cornelissen ging voor in de Eucharistie. Maar het meest bijzondere was dat deze viering de laatste was. Deze kerk werd die dag "aan de eredienst onttrokken" zoals dat heet. Een droevig moment. Want nu mogen daar geen sacramenten meer worden uitgevoerd.

Ruim 130 jaar heeft deze kerk een plek geboden aan een heel betrokken gemeenschap. Kinderen zijn er gedoopt, hebben hun eerste communie gedaan, het vormsel gekregen, er is getrouwd en er is gerouwd. Vreugde en verdriet gedeeld. Gebiecht en vergeven. Zoveel sporen van zoveel mensen.

De overdenking ging over loslaten, om opnieuw te kunnen beginnen. En er werd stil gestaan bij wat Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs schrijft: de kerk is één lichaam. Al wordt het gebouw niet meer in dezelfde functie gebruikt, de gemeenschap blijft onderdeel van de kerk wereldwijd. Een troostrijke gedachte.

Het was zelfs voor ons protestantse buurtgenoten een emotioneel moment toen de belangrijke elementen werden wegehaald: de boeken van dopen trouw en rouw, het evangelieboek, de paaskaars, de ciboris met de H. Communie, alle kaarsen, het altaarkleed. Alles werd weggedragen uit de kerk onder het zingen van het lied Pelgrims van Hoop. "Vlam van liefde, hoop die ons doet leven..." Hoop en het vertrouwen dat de gemeenschap verder zal gaan. Anders, maar verder. Die hoop kwam heel duidelijk uit de verf.

De kerk is gekocht door iemand die meedenkt met de gemeenschap. Er blijft ruimte om te vieren, te rouwen en te trouwen. Om activiteiten te doen. Ook zullen we mogelijk meer in BOL-verband kunnen gaan doen. Wie weet hoe de toekomst er uit gaat zien. Belangrijk is dat we in dezelfde God geloven. We zijn allen lid van één kerk.

We wensen de gemeenschap van Lettele veel wijsheid, plezier en vertrouwen toe.

Ankie Borger



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Zondag 7 september - 12e van de zomer

9.30 Eredienst Bathmen
ds. Gert Wijnstok
collecte: Artsen zonder grenzen

Deuteronomium 30,15-20 / Psalm 1
Filémon 1-20 / Lucas 14,25-33

Zondag 14 september - 13e van de zomer

9.30 **Startzondag Okkenbroek**
ds. Hanneke Diermanse en
ds. Gert Wijnstok
collecte: Rode Kruis

Exodus 32,7-14 / Psalm 51
1 Timoteüs 1,12-17 / Lucas 15,1-10

Donderdag 18 september

19.00 Avondgebed Dijkhuis
mw. Ans Steunenberg
collecte: KIA Werelddiaconaat

Zondag 21 september - 1e van de herfst

9.30 Eredienst Okkenbroek
ds. Gert Wijnstok
Kindernevendienst
Vredeszondag
*collecte: KIA Werelddiaconaat -
straatkinderen in Indonesië*

Amos 8,4-7 / Psalm 138
1 Timoteüs 2,1-8 / Lucas 16,1-(8)17

Zondag 28 september - 2e van de herfst

9.30 Eredienst **Okkenbroek**
ds. Hanneke Diermanse
collecte: Unicef

Amos 6,1-10 / Psalm 146
1 Timoteüs 6,11b-19 / Lucas 16,19-31

Donderdag 2 oktober

19.00 Avondgebed Dijkhuis
ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 5 oktober - 3e van de herfst

10.00 Eredienst Bathmen
ds. Gert Wijnstok
Israël zondag
collecte: KIA Werelddiaconaat - Israël

Habakuk 3,1-3.16-19 / Psalm 37,1-11
2 Timoteüs 1,6-14 / Lucas 17,1-10

Zondag 12 oktober - 4e van de herfst

10.00 **Regiokerkendag Holten**
collecte: De Hezenberg



VIERINGEN



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 580 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Henk Kerkdijk
 Géke Veldwachter
 Gert Wijnstok

Opmaak en
eindredactie Henk Broekhuis
 Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten



Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 3 oktober
Lever kopij uiterlijk
woensdag 17 september
12.00 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Kopij inleveren vóór *Verschijningsdatum*

15 oktober	31 oktober
19 november	5 december
17 december	9 januari

2025

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Kerkplein 3, 7437 AL BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter

Ankie Borger, 06 34648511
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Janneke van Schooten, 06 13460911
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Penningmeester

Marian Jansen, 06 57272033
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken:

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

Neem a.u.b. contact op met één
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

Vertrouwenspersonen

Harry Enserink harryenserink@home.nl; tel: 0613152255
Marianne Nijmeijer mgnijmeijer@live.nl; tel: 0622608904



SOMS KRIJGT DOMINEE DE HEER EEN HEEL BIJZONDER VERZOEK ...



VOGELTJES?
MAG DAT WEL VAN DE SYNODE?
IS DAAR EEN LITURGIE VOOR?
HELP!
STRAKS ZIT IK MET HUILENDE KINDEREN!
HIER HEB IK NIKS OVER GELEERD OP DE KERKELIJKE OPLEIDING!
EH JA, NATUURLIJK!
KOM BINNEN!



EHM, VERTEL EENS WAT OVER ZE...
ZE HETEN KOKO EN CAMBRÉ
HET ZIJN AGAPORNISJES
ZE ZIJN HEEL LIEF
WAREN
CAMBRÉ KWAM ALTIJD OP MIJN SCHOUWER ZITTEN...
KOKO KON NIET GOED VLIEGEN, MAAR CAMBRÉ PASTE ALTIJD HEEL GOED OP HEM...
HET WAREN ECHTE LOVE BIRDS!
ENNEH, HOE WILLEN JULLIE DAT DE BEGRAFENIS ERUIT ZIET?
KUNT U IETS VOORLEZEN UIT DE BIJBEL?
OVER VOGELS?

"KIK EENS NAAR DE VOGELS IN DE LUCHT. ZE WERKEN NIET OP HET LAND EN ZE BEWAREN GEEN GRAAN IN EEN SCHUUR. GOD GEEFT ZE WAT ZE NODIG HEBBEN. EN ZIJN JULLIE NIET VEEL BELANGRIJKER VOOR GOD DAN VOGELS? MAAK JE DAAROM GEEN ZORGEN. DAT HEEFT GEEN ZIN, JE BLIJFT ER GEEN DAG LANGER DOOR LEVEN."



DAG LIEVE KOKO!
DAG LIEVE CAMBRÉ!
BEDANKT VOOR ALLES!
WE ZULLEN JULLIE NOOIT VERGETEN!



EN NU GAAN WE EEN NIEUW VOGELTJE OPHALEN!
EERST WILDEN WE DAT NIET...
...MAAR MAMA EN PAPA ZEGGEN DAT WE NIET BANG MOETEN ZIJN OM WEER VAN EEN VOGELTJE TE HOUDEN. OOK AL DOET HET PIJN ALS HIJ OOIIT DOOD GAAT!
AMEN!



EN? HOE GING DAT?
DAT WAS EEN VAN JE ONTROERENDSTE BEGRAFENISSEN OOIIT!
NIET AL TE SLECHT TOCH?

